

24h  
**ONTDEK**  
het rijke verleden van  
**GENUA**



Tekst Miriam Bunnik

*Hier vind je het  
geboortehuis van  
Columbus*

Foto: Sofie Delauw



*Genua is een  
charmant  
samenraapsel van  
bouwstijlen*

**CITYTRIP**

*Genua mag dan de grootste havenstad van Italië zijn – met het grootste historische centrum én het grootste aquarium van Europa – in een dag kun je haar toch aardig leren kennen. Je hoeft alleen maar te dwalen en je ogen de kost te geven. De oude haven is je kompas: als je naar beneden loopt kom je altijd bij de zee uit.*

**OCHTEND**

Wanneer de stad ontwaakt is *porto antico* (de oude haven) al volop in bedrijf. Boten vertrekken naar idyllische plaatsjes langs de kust. Begin de Genuese dag met een stuk focaccia en een caffelatte of cappuccino en een wandeling over de met palmbomen omlijste boulevard. Neem daarna de Via San Lorenzo omhoog, naar de gelijknamige kathedraal. In dit deel van de stad vind je het Palazzo Ducale – waar vaak bijzondere tentoonstellingen zijn – en het Piazza dei Ferrari. Beklim de Porta Soprana, de oude middeleeuwse stadspoort aan de oostkant, en bezoek het geboortehuis van Columbus aan de Via Porta Soprana.

**MIDDAG**

Loop (vanaf station Genova Principe) door de Via Balbi, waar kebabzaken en souvenirwinkels broederlijk naast het Palazzo Reale en de universiteit zitten. Daal halverwege de straat af door een poort naar het Piazza Truogoli di S. Brigida, waar je je even in een kleurrijk Ligurisch dorp waant. Lunch bij 'i 2 Truogoli' (*i2truogoli.it*), met uitzicht op de oude wasbakken waaraan het plein zijn naam dankt. Duik, wanneer de stad opwarmt, de kenmerkende *carruggi* in: smalle steegjes die de zon niet toelaten. Wandel ook door de Via Garibaldi, waar het ene palazzo nog mooier

is dan het andere. Niet voor niets Werelderfgoed. Genua is een charmant samenraapsel van bouwstijlen.

**AVOND**

Ga tegen zonsondergang op het Piazza Portello met de lift naar boven, naar Castelletto, voor het mooiste uitzicht op de stad. Hierboven zit wijnbar *Calice*, waar ze mooie wijnen hebben en weinig toeristen. Voor een aperitief moet je op het Piazza Lavagna zijn. Het is even zoeken, maar dan krijg je er barretjes, wapperende was en gezellige drukte voor terug. Wil je 's avonds een goede pizza eten? Dan moet je bij La mama in Via San Bernardo zijn. Ben je na het eten nog niet moe? Zoek dan de gezelligheid op het Piazza delle Erbe op, een drukbezocht plein waar jong en oud tot laat een drankje drinkt. Misschien loop je Ilja Leonard Pfeiffer nog wel tegen het lijf. De Nederlandse schrijver woont al acht jaar in de havenstad.

**SLAPEN**

Genua heeft een aantal chique hotels zoals het Bristol en het Savoia, beide met een heerlijk dakterras. Goedkoop en centraal gelegen zijn het Hotel Nuovo Nord en Hotel Balbi in de Via Balbi. Wil je bij de lokale bevolking slapen? Ga dan naar B&B Anna & the King. Federico en Anna zullen je alles vertellen over hun stad.



Foto rechtsboven: De glazen kas, La Bolla, ontworpen door de Italiaanse architect Renzo Piano. Deze botanische kas ligt in de haven, vlak bij het grootste aquarium van Europa.